

Lezing Boris van der Ham, voorzitter Humanistisch Verbond 21 maart 2016

Samenvatting van aandachtspunten

Erasmus: na zijn educatie in het klooster, kan hij als humanist gezien worden; de mens stond centraal in zijn geschriften en hij schreef hierin reeds hoe mensen met elkaar om zouden moeten gaan. De mens als symbolisch voedsel voor anderen. Zelf werd Erasmus gevoed en gewaardeerd door vrienden, ook vanuit andere landen.

Hedendaagse tijd: alles moet gezegd kunnen worden, bijv. grove taal tegen nieuwkomers. Hiermee verliezen we de humaniteit onder mensen. Men heeft het over de islam, de christenen, de ongelovigen, de vluchtelingen, de gelukzoekers etc. Het gaat niet meer over de mens die achter de nieuwkomers zit. Hoe gaan we om met deze dehumanisering. Hoe bewaar je de humaniteit? Het persoonlijk denken en voelen maakt hoe we naar de wereld kijken. D.m.v. ferme humaniteit: waardigheid t.o.v. je medemens, en het leren kijken door de ogen van de ander kom je tot medemenselijkheid. Niet door de lieve vrede te bewaren maar door de verbinding aan te gaan in onze samenleving. Grondwet art. 1 zou aangepast moeten worden door meer zorgvuldigheid en door concreter te zijn met woorden die erin staan.

Er is een tekort aan individualiteit in de groepen waar mensen ingedeeld worden. Te weinig aandacht voor bijzondere talenten. Ideaal zou zijn: individuele ontplooiing: ferme humaniteit, zichzelf kunnen zijn, met meer interesse voor elkaar, met welzijn en vrijheid als ideaal. Dit geeft verbinding met elkaar.

Echte interesse in normen en waarden en humaniteit; hierbij geen censuur, maar wel iemand aan kunnen spreken op deze normen en waarden. Niet vrijblijvend, wel wederkerigheid hoe we met elkaar omgaan. Omgaan met vrijheid: Hoe doet men recht aan de ander, zonder jezelf daarbij te verliezen. Wat zou je iemand willen vertellen over de Nederlandse samenleving? Hoe kan je vrijzinnig met elkaar omgaan? Door te ontmoeten en bekritisieren d.m.v. de dialoog aan te gaan. In de nederlandse cultuur spreekt met de nederlandse taal. Taal is het belangrijkste middel om verbinding aan te kunnen gaan.

De seculiere staat heeft geleid tot vrijheid van godsdienst/ of niet godsdienstig zijn. Hoezo gaat het goed met je/ u? Omdat je onderdeel bent van een net werk, anderen staan om je heen, komen voor je op, staan garant voor je.

Zijn we bereid om asielzoekers op te nemen i.p.v. te vervreemden van elkaar. Wat kan je persoonlijke unieke bijdrage hierin zijn? We hebben hierbij wel het collectief/ koepelorganisaties nodig om deze unieke persoonlijk bijdrage te leveren. Anderen te ontmoeten, het gesprek aan te gaan door nieuwsgierig naar elkaar toe te zijn, wat de ander beweegt, beroerd, ervaringen zijn.....etc.

Contact/ verbinding maken én onderhouden d.m.v. in gesprek gaan met medemenselijke verantwoordelijkheid en interesse naar elkaar was de essentie van het betoog van Boris van der Ham.